

## Speech van burgervader dhr. Hans Romeyn op de 5<sup>de</sup> Willibrorduslezing op 3 november 2019

Dames en heren,

Ik heet u, mede namens het Willibrordus Genootschap en de stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo, allemaal hartelijk welkom bij de vijfde Landgoed Willibrorduslezing hier in deze fantastisch mooie Cultuurkoepel in Heiloo.

U heeft het natuurlijk ook zelf al kunnen lezen op onze website: De Willibrorduslezing gaat over 'gezondheid' in de meest brede zin van het woord: over de vraag hoe we ons goed kunnen voelen in ons eigen vel in- en met onze omgeving. Deze twee aspecten -de zorg voor onszelf en zorg en compassie voor anderen zijn onlosmakelijk verbonden met het leven van St. Willibrordus en de rol van Landgoed Willibrordus voor de bredere omgeving. Om deze verbinding te eren, te behouden, te verbeelden en over te blijven leren nodigt het Willibrordusgenootschap elk jaar een spreker uit waarvan het Genootschap gelooft dat hij of zij in staat is om een eigen en uniek perspectief te bieden op deze vraagstukken.

In 2015 hadden we voor de eerste lezing de heer Jan van Zanen, de burgemeester van Utrecht en tevens voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, uitgenodigd.

De tweede lezing werd verzorgd door mevrouw Jacobine Geel, presentator voor de NCRV. Zij bekleedt daarnaast diverse bestuurlijke en maatschappelijke functies, waaronder die van bestuursvoorzitter van GGZ Nederland.

In 2017 hield Martin Sommer, journalist, schrijver en bovenal politiek commentator van de Volkskrant de lezing.

En vorig jaar, 2018, was het prof. Dr. Paul Scheffer, publicist en hoogleraar, die de vierde lezing hield.

U kunt overigens, mocht u dat willen, alle lezingen nog eens nakijken op onze website. Ze waren en zijn nog steeds zeer de moeite waard om te lezen en om over na te denken.

Afgelopen 10 december vierde de IBD, de Informatie en Beveiligingsdienst van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het eerste lustrum. Deze dienst ondersteunt gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging. Deze dienst is voor gemeenten het schakelpunt met het Nationaal Cyber en Security Centrum. Deze dienst faciliteert kennisdeling tussen gemeenten onderling, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers.

Ik mag deel uitmaken van de Adviesraad van die dienst en uit dien hoofde was ik ook aanwezig bij de viering van dat eerste lustrum. Dat lustrum werd gevierd met een conferentie. De titel van de conferentie was "5 jaar IBD: toen, nu en straks". We blikten terug op de afgelopen jaren en keken vooruit naar de toekomst.

Een van de sprekers tijdens de conferentie was de heer Eppo van Nispen tot Sevenaer. Eppo is een veelgevraagd internationaal spreker en meedenker, vanwege de unieke verbindingen die hij weet te leggen tussen de digitale wereld en de menselijke maat. Hij is directeur van het Nationaal Instituut voor Beeld en Geluid, het state-of-the-art mediacultuur instituut van Nederland dat over een van de grootste datacollecties van ons land beschikt.

Ook is hij voorzitter van de denktank "vermaatschappelijking van analytics", kortweg: hoe als maatschappij om te gaan met Big Data. Hij probeert op een inspirerende wijze, met een lach en

een traan, allerlei verbindingen te leggen tussen de wereld van nu en die van de toekomst, en hoe je daarin mee kan gaan zonder jezelf te verliezen.

Na afloop van zijn meer dan inspirerende bijdrage vorig jaar ben ik op hem afgestapt en heb hem gevraagd of hij bereid was die inspiratie ook op ons in Heiloo over te brengen tijdens de 5<sup>e</sup> Landgoed Willibrorduslezing. Hij hoefde daar bepaald niet lang over na te denken toen ik hem vertelde wat de thema's zijn die aan de lezing ten grondslag liggen. Ons Genootschap was meteen zeer enthousiast over de heer Van Nispen als spreker dit jaar.

Wij zijn er enorm trots op dat Eppo vandaag de lezing voor ons wil verzorgen!!

Hij zal ons vandaag voorhouden wat de invloed is van digitale wereld op ons denken en doen in zorg en welzijn. De titel van de lezing is "Hoelang benne we nog op de wereld om mekaar te hellepe, nietwaar."

Dames en heren,

De kinderen van de Willibrordschool hebben op school, ter voorbereiding op hun bijdrage vandaag, gesproken over het geven van hulp (wat heeft een baby/peuter/kleuter voor hulp nodig? Wat hebben de kinderen op school nodig? En volwassenen? En oude mensen?). Ze hebben het gehad over mensen die beroepen hebben die hulp geven. Waarom het fijn is om te helpen (en waarom soms niet). En hoe denken we hoe hulp er in de toekomst uit gaat zien. Indachtig die vragen hebben de kinderen een pantoum (Maleise dichtvorm) geschreven over "helpen". Vandaag hebben 5 kinderen van de Willibrordschool, Linde, Yara, Manon, Ties en Teun hun gedicht voordragen. Ik wil heel graag de school en de kinderen die hun medewerking hebben verleend heel hartelijk voor hun bijdrage aan deze lezing bedanken. Applaus!

Dames en heren, ik zei het net al: Eppo probeert op een inspirerende wijze verbindingen te leggen tussen de wereld van nu en die van de toekomst, en hoe je daarin mee kan gaan zonder jezelf te verliezen. In Heiloo willen we ook op een goede manier met elkaar de toekomst in en ook, of misschien juist wel, zonder onszelf, elkaar te verliezen, indachtig het gedachtegoed van Willibrordus. We willen aandacht voor elkaar houden nu, maar ook in de toekomst. Immers "we benne op de wereld om elkaar te helpen nietwaar?" Ook in Heiloo!! Ik roep ons daartoe allemaal op!!

Ik wens u een mooie 5<sup>e</sup> Landgoed Willibrorduslezing toe en daarna "eet smakelijk" tijdens een heerlijke winterkost-maaltijd verzorgd door "De Keuken met Karakter".

Dames en heren,

Het woord is aan onze spreker: Eppo van Nispen tot Sevenaer!!

Dank u wel.

Hans Romeyn,

Burgemeester Heiloo

## Adèle, Leen & Piet – We zijn toch op de wereld om elkaar te helpen

Vriendschap, liefde, broederschap  
Komen nader stap voor stap  
Ja, dat is waar  
Inderdaad

Vriendschap, liefde, broederschap, het zijn geen loze kreten  
We leven echt niet voor de grap, dat mag je nooit vergeten  
Neen, we benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar om mekaar  
Te hellepe nietwaar  
Jaa, we benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar om mekaar  
Te hellepe niewaar

Help de Spanjaard en de Turk die tussen ons bedrijven  
Naasteliefde is de kurk waarop we allen drijven  
En, we benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar om mekaar  
Te hellepe nietwaar  
Jaa, we benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar om mekaar  
Te hellepe niewaar

Mensen deelt tezamen brood, helpt elkander in de nood (amen)  
Als de buurman armoe lijdt, in stilt zit te treuren  
Probeer 'm dan met wat menselijkheid een beetje op te beuren  
Oh, we benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar om mekaar  
Te hellepe nietwaar  
Jaa, we benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar om mekaar  
Te hellepe niewaar

Leeft een vrouw in eenzaamheid, dan moet ge wel bedenken  
Welk een vreugd' je haar bereidt door haar een kind te schenken  
En, we benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar om mekaar  
Te hellepe niewaar  
Jaa, we benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar om mekaar  
Te hellepe niewaar

In de plaats van haat en nijd, vrijheid vrede en menselijkheid  
(En een beetje warmte)  
Ziet reeds gloort de dageraad die ons 't licht gaat brengen  
De zon die aanstonds alle kwaad op aarde zal verzengen  
Want, we zijn toch op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar om mekaar  
Te hellepe niewaar  
Jaa, we benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar om mekaar  
Te hellepe niewaar