

# Het verhaal van Willibrord

door de leerlingen van Basisschool Willibrord  
op de 4<sup>de</sup> Willibrorduslezing op 3 november 2018

Willibrordus werd in het jaar 658 geboren in Ierland., waar veel mensen christen waren. Zijn ouders waren erg blij met de geboorte van hun zoon. Om hem een goede opvoeding te geven was het in die tijd normaal om de kinderen naar het klooster van de monniken te sturen om daar het lezen en schrijven te leren.

In het klooster kreeg Willibrord genoeg tijd om in de bijbel te lezen. Dit boek sprak hem zo aan, dat hij vond dat deze verhalen aan alle mensen verteld moesten worden. Daarom besloot Willibrord, samen met nog 11 vrienden een boottocht te gaan maken naar Nederland, om daar de mensen te gaan vertellen over God en zijn zoon Jezus.

Het werd geen gemakkelijke overtocht. Maar met elkaar lukte het wel om heelhuids over te komen. Ze kwamen in Katwijk aan land. Vanuit die plaats is Willibrord het land ingetrokken om over zijn geloof te vertellen. Maar niet iedereen wilde naar hem luisteren. Met name de Friezen waren erg koppig, want zij geloofden nog in natuurgoden zoals Wodan en Donar.

Willibrord dacht na over het werk waar hij mee bezig was en ging naar Rome om met de paus over zijn werk in Nederland te praten. De paus gaf hem weer nieuwe moed, gaf hem zijn zegen en benoemde hem tot bisschop. Hierna ging Willibrord weer terug naar ons land. Dat was in het jaar 695. Met frisse moed is Willibrord toen samen met zijn vrienden verder gegaan met het vertellen van zijn boodschap.

Willibrord praatte met de mensen, gaf het goede voorbeeld en vertelde over zijn God, de God van liefde en zijn zoon Jezus. Hij is degene geweest die het Christendom naar ons land heeft gebracht. Hij is ook in Heiloo geweest. Rond het jaar 720 zou volgens de legende Willibrord samen met zijn 11 vrienden in de nederzetting van Heiloo aangekomen zijn en hij wilde zijn dorst lessen. Hij groef hier een kuil of greppel en die stroomde vol water na gebeden te hebben tot God. In een ander verhaal zou Willibrord met zijn staf op de grond hebben geslagen waardoor er een bron ontsprong op die plek.

Bij 't Loo staat het Willibrordusputje en natuurlijk kennen wij allemaal de Willibrorduskerk. Onze school is naar hem vernoemd en in Utrecht staat een groot standbeeld van hem. Hij zit op een paard en draagt in zijn rechterhand een kerk.

## Dichtbij Willibrord

Ik drink bij de put

Ik zie de Willibrorduskerk

Dichtbij Willibrord

Ik hoor de klok die 9 uur slaat

Ik sta bij de kist met zijn botten

Dichtbij Willibrord

Hier denk ik aan als ik drink bij de put

—Bobbie

## Dichtbij Willibrord

Ik ben bij de kerk met zijn botten

Ik zie het kistje waar ze inzitten

Dichtbij Willibrord

Ik hoor het water in de waterput stromen

Ik gooi er een steentje in

Dichtbij Willibrord

Ik ben nu bij de kerk met zijn botten

— Tessa